

PAGINA 16  
SPONS OP HET DROGE

PAGINA 10  
GROENTEVOET

29 JANUARI 2015

7 > Slapen in een edelsteen - 9 > Luie lieverdjes - 15 > Tring! Wekkertest! - 20 > Interview met dj Hardwell : [www.kidsweek.nl](http://www.kidsweek.nl) : €2,10



KORT

### Drone voor de deur

Help, een indringer! De Amerikaanse politie en brandweer schrokken zich deze week wild. Er landde iets raars in de tuin van president Obama. Het bleek een drone, een soort op afstand bestuurbaar vliegtuigje. Het gevaar viel gelukkig reuze mee: de eigenaar had zijn speelgoed gewoon verkeerd laten landen. Foutje!

### MOP VAN STELLA

Twee oenen zitten op een bankje. Zegt de een tegen de ander: 'Ik wil mijn oma bellen, maar ik weet haar nummer niet! Wat moet ik doen?' Antwoordt de andere oen: 'Simpel. Bel haar gewoon even en vraag het!'

### WEETJE

### GELD VOOR NATUUR

De Postcodeloterij geeft 13,5 miljoen aan het Haringvliet. Het geld wordt gebruikt om zout water in het natuurgebied te krijgen. Dan komen er misschien dolfijnen en zeearenden!



# Aangenaam, mijn naam is Aak

Door Bouwien Jansen - Maandenlang hebben skeletdeskundigen zitten puzzelen, kleien en verven, maar nu is hij af: Aak. Een jongen van negen die meer dan tweeduizend jaar geleden in Nederland leefde. Speciaal voor Kidsweek vertelt hij zijn verhaal.



Hoi, ik ben Aak. Ik ben ongeveer even oud geworden als jij nu bent. Negen jaar. Ik leefde zo'n 2200 jaar geleden. Mijn haar is lang en blond. Misschien vind jij dat vreemd. Of meisjesachtig. Maar in de ijzertijd was het hip. Hoe ik dood ben gegaan, weet niemand precies. Was het een ongeluk? Een ziekte? Of ben ik misschien geofferd? Ik ben het vergeten, het is zó lang geleden. En aan mijn skelet kun je het niet meer aflezen. Maar genoeg narigheid: ik leef weer een beetje! Sinds maandag woon ik in het Huis van Hilde, dat is een archeologiemuseum in Castricum. Deze week kwamen er al heel veel kinderen naar me kijken. Gezellig! Sommigen keken me heel lang aan, anderen werden er giechelich van. Dat ik hier nu sta, heb ik te danken aan de mensen die dertig jaar geleden mijn skelet hebben gevonden. En natuurlijk aan mevrouw Maja d'Hollosy. Want zij heeft mij nagemaakt. Dat was een enorm werk. Eerst maakte ze een 3D-kopie van mijn koppie. Daarna rekende ze met de computer uit waar mijn ogen, mijn neus en mijn mond hebben gezeten. Ook kwam ze erachter dat ik een bol hoofd had en een brede kaak. Met klei maakte ze mijn spieren en mijn huid na. Daarna kreeg ik ogen, wenkbrauwen, een bos haar en klaar. Een prehistorische klerenkenner trok me dit rode jasje aan. Ik ben heel blij met mij. Ik lijk zo echt, dat ik zeker weet dat mijn ijzertijdvriendjes me meteen zouden herkennen. 'Ha Aak', zouden ze roepen. 'Dát is lang geleden!'



Meer weten over Aak? Op [kidsweek.nl/aak](http://kidsweek.nl/aak) lees je een interview met Maja d'Hollosy